

Zo heb je niets, Zo heb je wat.
Ben je dan hiervoor geboren?
Heb ik verloren van mijn lichaam?
Je weet het niet, je weet het nooit.

Voor wie er naast staat is het zwaar,
je moet sterk staan en bijstaan.
en na deze wedstrijd weet je het pas,
maar een gelijk spel is het niet.

Blijf altijd het mooie zien,
hoe moeilijk dit ook is.
Eens krijgt het een plaatsje
en is het een herinnering!